

Eerst voor Pampus liggen....

dan op 2 oktober 2024 de lezing bijwonen over de waterlinie

AANMELDING VERLENGD OOK VOOR NIET-LEDEN

(TOT HET MAXIMUM AANTAL IS BEREIKT)

Voorafgaande aan de lezing van 2 oktober 2024 wil de HVWA voor haar leden en partners een excursie organiseren naar het fort **Pampus** nabij Muiden. Deze dagtocht per bus willen we doen op **donderdag 12 september 2024**.

Vertrek vanaf Alblasserdam om 09.00 uur, terugkomst 19.00 uur.

De kostprijs (afhankelijk van het aantal deelnemers) van deze dagtocht ligt tussen de 35 en maximaal 50 euro per persoon, inclusief de vaartocht van Muiden naar Pampus en de toegang tot het museum. Wie een museumkaart heeft krijgt een korting van € 9,50.

Wat er op Pampus valt te zien en te beleven kunt u zien op de website www.pampus.nl

U kunt er voor kiezen om zelf broodjes mee te nemen, maar er is ook een restaurant op het eiland. Alle consumpties op het eiland zijn voor eigen rekening.

Op het eiland Pampus krijgen we een rondleiding van de heer Kees Schipper, de spreker die op 2 oktober 2024 bij ons in Alblasserdam de lezing geeft over de Waterlinie. Onderstaand leest u: "Wie is kees Schipper".

Belangstelling voor deze excursie? Geef u dan op vóór 1 augustus 2024: secretaris@hvwa.nl

Wij gaan dan de organisatie regelen en een programma voor die dag maken.



**AANMELDEN
vóór 1 augustus a.s.**



Wie is Kees Schipper?

Ik wil graag bij u mijn verhaal komen vertellen over de Oude- en de Nieuwe Hollandse Waterlinie, De Stelling van Amsterdam en het Forteiland Pampus.



Maar wie, en wat ben ik?

Mijn naam is Kees Schipper, geboren in 1947. Sinds 1971 woon ik in Hilversum.

Meer dan 20 jaar ben ik inmiddels als gids en vrijwilliger werkzaam op het Forteiland Pampus. Inmiddels heb ik aan velen het prachtige verhaal van dit Forteiland verteld.

Daarnaast heb ik mij verdiept in de geschiedenis van de Hollandse Waterlinie.

Geschiedenis heeft mij altijd al geboeid.

Ook heb ik mij verdiept in mijn eigen familiegeschiedenis.

Mijn eigen voorouders heb ik tot het jaar 1500 terug gevonden.

Ik ben geen militair, ik ben geen historicus, ik ben een toevallige vrijwilliger van Pampus, die het leuk vindt om anderen hierover te vertellen.

Een toevallige bijkomstigheid is, dat ik in 1968 tijdens mijn militaire dienstdienst gelegerd was bij het Reg. Van Heutsz in Amsterdam. Een van mijn werkzaamheden was, om in de nachtelijke uren op patrouille te gaan langs verschillende forten van de Stelling van Amsterdam. Daar lag indertijd munitie opgeslagen, en die moest bewaakt worden.

Inmiddels heb ik mijn presentatie over de Hollandse Waterlinie op verschillende plaatsen in het land gegeven. Als u zoekt op: Google Kees Schipper Hollandse Waterlinie, dan krijgt u hier een indruk van.

In mijn werkzame leven ben ik productie leider in de sociale werkvoorziening geweest, en heb zodoende leiding gegeven aan mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap.

Naast de lezing over de Hollandse Waterlinie, geef ik ook regelmatig lezingen over de Franse Kloostergemeenschap van Taizé.

Kees Schipper

Keesschipper100@gmail.com

Historische Vereniging West-Alblasserwaard

Secretariaat:

Cortgene 3, 2951 EA Alblasserdam

E-mail: secretariaat@hvwa.nl

Website: www.hvwa.nl

Elke zaterdagmorgen van 09.00 - 12.00 uur is ons verenigingsgebouw op Cortgene 3 te Alblasserdam geopend. Naast de inhoudelijke gesprekken over het reilen en zeilen van de vereniging is het vooral ook altijd heel gezellig! **Kom gerust eens langs, van harte welkom.**

