

Verzamelalbum “*Ablasserdam* een dijk van een dorp”.

Coronamaatregelen.

De toespraak van premier Rutte deze avond was duidelijk, Nederland gaat op slot.

Dit heeft ook gevolgen voor de ruilactie die we als Historische Vereniging hebben georganiseerd. We hebben echter de procedure aan moeten passen.

Dubbele plaatjes, boeken die over zijn en mancolijsten zijn nog steeds welkom. U kunt die nog steeds inleveren in de brievenbus van Cortgene 3.

Het is niet meer mogelijk langs te komen om te ruilen of de mancolijsten binnen af te geven. We zullen de gevraagde plaatjes of boeken netjes bij u thuisbrengen.

De enkelingen die al een afspraak hebben gemaakt voor de dinsdag- of woensdagmorgen zullen we Coronaproof helpen door de enveloppen of boeken te overhandigen.

Het zal misschien wat langer duren voor u geholpen bent, maar we zorgen ervoor dat uw boek compleet wordt.

Verzamelalbum “*Ablasserdam* een dijk van een dorp”.

Ruilactie

Met een sneltreinvaart kwamen de mancolijsten voor het plaatjesboek binnen bij de Historische Vereniging West-Ablasserwaard.

De inleverbus bij de supermarkt Plus van Holten moest regelmatig voor overloop worden behoed. Ook de inleverbus op Cortgene 3 deed goede dienst.

En onze actie haalde de krant met de kop “Monsterklus maar wel gezellig”.

En monsterklus was het, maar we hebben het met plezier gedaan. Zoveel positieve reacties ontvangen van mensen die op deze manier één of meer plakboeken vol kregen. We kregen ook veel lekkers bij de koffie, leuke rijmen en willen iedereen hartelijk bedanken voor welke bijdrage dan ook.

In een week tijd hebben we bijna 700 mancolijsten verwerkt en de meeste retour-enveloppen hebben we ook nog thuisgebracht. We hebben uitgerekend dat we ruim 70.000 plaatjes door onze handen hebben laten gaan.

We komen nu in wat rustiger vaarwater, daarom hebben we in overleg met Michael en Monique van Holten besloten de actie aan te passen. De inleverbus bij de supermarkt is weggehaald. Gedurende de maand december kunt u mancolijsten en dubbele plaatjes nog deponeren in de **brievenbus van** Cortgene 3.

Verkoop

Om onze verenigingskas te spekken, mochten we de overgebleven boeken en plaatjes verkopen. Ook deze actie verloopt prima.

Het plaatjesboek *Ablasserdam* een dijk van een dorp is nog te bestellen.

Wist u dat van de Graafstroomdorpen ook een dergelijk plaatjesboek is verschenen?

Hiervoor heeft de Historische Vereniging De Binnenwaard veel werk verzet. Wij hebben de gelegenheid gekregen ook daarvan enkele boeken met plaatjes te verkopen.

Een boek van Ablasserdam kost € 20.00

De boeken van Ablasserdam en
de Graafstroomdorpen kosten samen € 30.00

Indien u belangstelling heeft voor boeken met (zelf in te plakken) plaatjes, stuur dan een e-mail.

Stuur een mail naar dhgb@kpnmail.nl en we sturen u de bestelcondities toe.

Met vriendelijke groet,

Historische Vereniging West-Ablasserwaard